



Vår vän delar ut förnödenheter på Dominica.



Våra vänner beskrev läget som efter en atombomb.



Inte bara vinden gjorde skada utan även de stora vattenmassorna som drog med sig allt i sin väg.

## Brev från Nanny

# Nanny siktar mot Grönland

**Liv och Magnus Bryngelsson, som just nu seglar i Karibien med deras 35 fots Hallberg Rassy, vid namn Nanny rapporterar om läget. De lämnade Göteborg 1 maj 2015 och har sedan dess seglat över 12 000 sjömil, framför allt runt i Karibiska sjön. Men nu är det dags att sätta siktet tillbaka mot Göteborg igen, för den 1 oktober 2018 börjar de arbeta igen.**

Ja, då har ännu en orkansäsong tillbringats i Karibien tillsammans med Nanny och den har varit minst sagt omtumlande. Mängden lågtryck som rullat in över Atlanten från Kap Verde verkade inte ha någon ände och de lågtryck som dessutom bildade tropiska stormar eller till och med orkaner var alldeles för många i vårt tycke. Flertalet gånger fick vi söka skydd inne i de välskyddade mangroveträskarna men då kanske inte framförallt på grund av starka vindar, utan mer för det vågsvall från väst som orkanerna skapade.

Vi höll oss längst söderut i den karibiska ökedjan och på så sätt höll vi oss rätt säkra när orkanerna jobbade sig norrut och upp mot USA:s östkust. Men det var en ständig oro och alla tillgängliga väderkällor uppdaterades flera gånger per dag. Vi var dessutom ständigt redo att förflytta oss ännu längre söderut om så krävdes för att undvika dåligt väder.

Nu hade vi sådan tur så att detta inte behövdes men det är nog inte obekant för många hur de stora orkanerna Irma och Maria slet sönder hela länder, öar och samhällen som till exempel Dominica och Barbuda. Så här mer än fyra månader efteråt kämpar fortfarande invånarna med att få vardagen att gå ihop i avsaknad av ström, rent vatten och tak över huvudet.

Vi gjorde vad vi kunde när orkanerna hade slagit till och med våra vänner och deras vänners hjälp fick vi samlat in en försvarlig peng som investerades i nödhjälp i en tidig räddningsomgång, vilket en dominikisk vän till oss utförde. Han fyllde helt enkelt sin stora stålsegelbåt med varor och seglade dit och förde hjälpen på plats. Vi vet att vi gjorde skillnad för många individer, men det är konstigt att det ändå känns som om vi inte gjorde tillräckligt. Nu pågår uppbyggnaden så sakteliga och det går åt rätt håll men händelser som dessa får oss att uppskatta våra vänner och det vi faktiskt har, om möjligt, ännu mer. Saker och ting går inte fort på de flesta ställen i Karibien och det är svårt att få ut hjälpen till alla orter och det kommer ta år innan allt är tillbaka till det normala igen på Dominica.

### Jul och nyår på Martinique

Men det var ju såklart inte bara tråkigheter under säsongen. Den mesta tiden tillbringade vi på Carriacou, en liten ö strax norr om Grenada. Vi umgicks med många vänner, åt god mat, var på lokala regattor, badade och snorklade en massa och vi gjorde en hel del underhåll på Nanny.



Det är alltid lika nervöst att lyfta.

Bland annat var vi tvungna att göra ett extra lyft och bottenmåla igen eftersom den färg vi målade med 2016 visade sig vara felaktig. Så det var inga större problem att hålla oss sysselsatta.

När orkansäsongen var slut i december seglade vi upp till den franska ön Martinique där vi firade jul, nyår och Magnus 50-års dag. Vi har så många underbart tokiga vänner som fick för sig att faktiskt flyga ner till Martinique så det blev ett rejält firande hela första veckan i januari!

Efter detta var det bara ett faktum att vår tid i Västindien börjar dra sig mot sitt slut och när vännerna hade åkt hem rustades Nanny för längre seglingar igen och de senaste veckorna har vi i rätt snabbt tempo tagit oss norrut via öarna, Guadeloupe, Montserrat och Nevis för att i skrivande stund ha hamnat på Culebra som tillhör Puerto Rico, USA. Här i Puerto Rico kommer vi ladda båten med diverse förnödenheter så att vi klarar oss i alla fall två månader framåt eftersom våra planer är att besöka både Kuba och Bahamas och det är mycket svårt att bunkra i dessa två länder.

### Mot Grönland och Island

Planen är att lämna båten i en marina på Kuba och sedan resa runt en vecka eller två för att få

uppleva detta mytomspunna land och dess invånare på nära håll. Därefter tänkte vi utforska Bahamas ett tag innan vi tar ett stort kliv upp till Norfolk i USA. Sedan tänker vi leta oss upp längs kusten och målet är att vara i New York runt första maj. Maine och Newfoundland kommer därefter och sedan väntar vår förmodligen största utmaning under vår 3,5 år långa seglingsäventyr.

Vi ska nämligen segla över till Grönland och därifrån till Island. För att höja säkerheten under dessa sträckor kommer vi att ta ombord ytterligare en besättningsmedlem och det blir Livs bror Nils. Han kommer följa med oss ett par veckor och det kommer göra väldig skillnad med ett par extra armar och ögon ombord.

### Hemåt

Efter Island går vi den rakaste vägen hem via Färöarna och Shetland, men självklart kommer vi göra ett stopp i Bergen på Norges västkust, där Liv har många släktingar som vi ser fram emot att få träffa igen.

Därefter är det alltså Göteborg som gäller igen och det förhoppningsvis redan i slutet av augusti! Det vill säga, om vädret vill oss väl!

Så, som ni förstår har vi lite bråttom nu när vi ska avverka cirka 6000 sjömil på 7-8

månader. Men vi har redan gjort omkring 600 sjömil sedan vi lämnade Grenada i december så det ska nog gå bra, hoppas vi!

Vill ni följa med oss på vår spännande hemresa så är tanken att vi kommer att ha lite fler artiklar här i tidningen under varen och sommaren. Dessutom är ni mer än välkomna att följa oss på [www.nanny166.se](http://www.nanny166.se) eller på Facebook under Liv Nanny Längsegling Bryngelsson.

Vi har en hel del förfrågningar redan nu om att föreläsa på olika ställen i Sverige och jag räknar kallt med att det kommer att bli en eller två föreläsningar på Hönö.

LIV OCH MAGNUS BRYNGELSSON



Nanny förtöjd i mangroven.